



I efteråret 2011 blev Jette Dahl ansat i Ribe Stift i folkekirkens første og foreløbig eneste stilling som stiftspræst for åndeligt søgende.

# Stiftspræst for åndeligt søgende

”Jeg forsøger at bygge bro mellem den alternative verden og den kristne urkilde, som jeg er optaget af at tolke åbent og nutidigt.”

Mød en anderledes præst.



af Bo Heimann, journalist

I Ribe Stift går der en helt speciel præst rundt. Jette Dahl har hverken søndagsprædikener, dåb eller begravelser på programmet, men derimod meditationskurser, stilhedsretræter, pilgrimsvandring og personlige samtaler med åndeligt søgende.

I april forestod hun et økumenisk (fælleskirkeligt) weekendarrangement, hvor musikeren Peter Bastian delte ud af sine erfaringer med meditation i dialog med zenbuddhisten Denko John Mortensen og Jette Dahl selv som repræsentant for kristendommen.

- Vi lever egentlig i en åndsløs kultur, men der er en stigende åndelig længsel hos mange mennesker. Disse spændende og intelligente mennesker møder jeg nu på en helt anden måde, end da

jeg var sognepræst. De går forbi folkekirken, og det er ærgerligt, for kirken har meget at tilbyde, siger Jette Dahl.

Der skal nemlig ikke være nogen tvivl om, at hun er kristen. Men også, at hun gerne ser kirken tage en anden plads i samfundet. Jette Dahl var helt almindelig sognepræst i 25 år, men i 2004 sagde hun op.

- Jeg havde brug for mere tid til stilhed, bøn og til at opdage, hvad det vil sige at meditere; havde brug for at være præst på min egen måde.

- Så jeg begav mig ud på min egen vandring og havde i syv år en ”sjælesorgsbutik” som freelancepræst. Det var spændende og lærerigt.

- Men så kom denne stilling som stiftspræst for åndeligt søgende, og jeg synes, jeg hører hjemme i folkekirken, så jeg kunne ikke lade være med at søge den, fortæller Jette Dahl.

Stillingen blev slået op af biskop over Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen.

- Det var en glædelig overraskelse for mig. Jeg havde ikke troet, at kirken ville nå

dertil, siger Jette Dahl, der ser flere tegn på, at kirken er i bevægelse.

- Mange præster forsøger at gå nye veje i dag, heldigvis, men kirken er jo som en supertanker, den drejer langsomt. Og tærsklen ind til kirken er høj. Mange giver den en chance, men de er dogme- og traditionstrætte og længes efter noget andet end søndagsgudstjenesten. De kan ikke acceptere ”hele pakken”, som kirken formidler den i dag, siger Jette Dahl, der også peger på, at præsternes personlige autenticitet er helt afgørende.

- Udefra kan præster se ud, som om de forretter deres gerning uden inderlighed. Det er en udfordring, for folk vil have ægthed og inderlighed i dag, siger hun.

## Kraften i mødet

Jette Dahl anerkender faren for, at resultatet kan være meget usammenhængende og sammenflicket, når det enkelte menneske skal have plads til sine helt egne måder at omgås det åndelige på. Men kirken skal åbne sig imødekommande imod den enkelte:

- Jeg tror på mødet. Tror på, at vi som kirke skal møde, dele og inspirere uden at diskutere, hvem der har ret. Vi skal holde fast i vores kristne urkilde, men i stedet for at sige nej, skal vi lytte og spørge til, hvordan Gud mon er på færde i det enkelte menneskes liv.

- Jeg vil gerne se mig selv som en ”medvandrer”, der ikke sætter dagsordenen, men er åben for, at der er mange veje til Gud, siger Jette Dahl.

Kirken har, ifølge Jette Dahl, ikke magtet at møde søgende mennesker på den rigtige måde.

- De fleste er reelt uvidende om den kristne urkilde. Det er til dels kirkens egen skyld. Det er 500 år siden, at Luther reformerede den. Jeg er sikker på, at han ville være klar med en ny reformation, hvis han dukkede op i dag, siger hun.

Hun ser især ét punkt som helt afgørende: Kirken skal bære Gud ind i det enkelte menneske, ikke kun formidle troen som noget ydre.

- Der står utallige gange i Det nye Testamente, at ”Gud er i os”. Det skal vi gøre

plads til. Det betyder ikke, at vi pludselig er Gud, det viser vores liv vist ret godt, men det betyder, at Gud både er en iboende kraft og en virkelighed omkring os, siger hun.

### Den tomme trone

Jette Dahl mener, at Gud er større end alle religioner, og at Kristus er større end kristendommen. Med det mener hun, at der er højt til loftet, hvor Gud er, og at han har mange veje til det enkelte menneske, afhængigt af, hvor vi er i vores liv.

- Jeg tror, at der inde i ethvert menneske er et sjælerum, hvor din sande identitet udspringer fra. Det er dit helle, dit ånderum, dit stille rum, som du kan bevæge dig ud af og ind i, så ofte du har lyst. Her henter du sammenhængskraft til at være dig.

- Du kan lade dig fylde af det i din hverdag, helt jordnært og meget konkret. Her er din værdighed, som ingen kan tage fra dig, siger hun og opfordrer os alle til at bruge det rum.

Vi er ved at køre af sporet, fordi vi selvoptagne har gjort "jeg, mig og mit" til det vigtigste i vores liv. Den plads skal reserveres til Gud.

- I dette indre rum står der en trone. Den skal være tom. Intet menneske må sætte sig på den, heller ikke dig selv.

- Det kan imidlertid ikke undgås, at fx din partner eller kollega af og til sætter sig der og således overskrider din urørlighedszone. Det vil gøre dig tung og modløs.

- Bed da Gud tage vare på vedkommende, og lad dig atter fylde af din indre guddommelige kraft. Så er der balance, og du har fodfæste i dig selv. Det kan være nødvendigt jævnligt at rense sit inderste rum.

- Jeg erfarer det som en vidunderlig frihed at lægge det, der er for meget, over til Gud, så jeg får god energi til det, jeg skal tage ansvar for, forklarer Jette Dahl.

- Der er for mig at se en afgørende forskel mellem, om

du selv sætter dig på tronen i dit liv, eller om du har tillid til Guds iboende kraft og virkelighed. Tror du, at alt afhænger af dig selv, og hvad du gør eller ikke gør, er der en alvorlig fare for, at du bliver "kvalt i dig selv". Det er måske den største hindring i at få kontakt til Gud.

- Tager du derimod troen på den guddommelige, skabende kraft alvorligt og begynder at kommunikere

med den i dit indre, aflastes du mentalt. Du vil med tiden opleve en indre frihed og hvile, som ikke kommer fra dig selv, men fra Gud i dig. Det er værd at arbejde med, siger Jette Dahl.

Hun pointerer, at vi behøver hinanden som medvandrere på den åndelige færd. Og at vi har brug for erfarne mennesker, der kan give konkrete redskaber og åndelig vejledning undervejs.

- Det er udfordringen, vi skal tage op som kirke og som åndeligt søgende mennesker, siger hun. □

Bo Heimann er journalist, forfatter og arbejder med ledelses- og organisationspsykologi. Henv.: tlf. 20 83 85 88, [www.boheimann.com](http://www.boheimann.com)

Henv.: Jette Dahl, Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg, tlf. 29 16 67 31, [www.jettedahl.dk](http://www.jettedahl.dk)

**- Gud er både en iboende kraft og en virkelighed omkring os, siger Jette Dahl.**

