

Intet stikker menneskets godhed

Der er mange, jeg hellere vil stikke end ikkedansktalende pizzabagere.

POLITIK

BO HEIMANN,
JOURNALIST OG FORFATTER

VORES MINISTER for integration (sic!) bad os stikke ikkedansktalende pizzabagere. Jeg får sådan lyst til at stikke hende for udansk tarvelighed, der underminerer vores kultur.

Og hendes kollega Esben Lunde Larsen, der måske er miljøminister af navn, men ikke af gavn, og som tillader landbruget at fortsætte deres hærgen af vores miljø. Og jeg får lyst til at stikke deres chef, Lars Løkke, for at have ansvaret.

Jeg får lyst til at stikke dem, der rundbarberede Skat så meget, at virksomheder kunne snyde med moms og læse vores fælles kasse for 13+ milliarder kroner. Og dem, der har gjort det samme ved hospitalerne, så læger og sygeplejersker nu siger op, fordi de ikke vil stå inde for forholdene; og dem, der har gjort uddannelsessystemet til et læringsmålshelvede og hvervningskontor til konkurrencestaten.

Jeg får lyst til at stikke dem, der sælger vores fælles infrastruktur, så togdrift, el, gas og vel også vand på et tidspunkt ender på private hænder.

Jeg får lyst til at stikke hele det neoliberalistiske paradigme, der tillader få at udnytte så mange, lader ceo's give sig selv og hinanden milliongager og -bonusser, imens de fyrer medarbejdere og har (ikkedansktalende?) au pairer til at passe deres børn, lader miljøet i stikken, tillader bankerne at spekulere og giver fanden og TTIP og Ceta de sidste stakler.

Og jeg får sådan lyst til at stikke pressen for at lade kagefejring, pizzabagere og grænsebomme fylde så meget, at vi aldrig rigtig når til de vigtige ting.

MEN DER ER som bekendt ingen steder at gå hen. Og det er forbandet. Og måske alligevel meget godt. Så må vi bruge energien på at skabe levedygtige alternativer. For der er en smukkere verden.

Vi har den lige for an os. Så lad os stikke os selv med visionen om menneskets grundlæggende godhed. Igen og igen. Og lad os gøre vores til, at den smukkere verden manifesteres.